

Vinterferie i Frankrig 2012

Vi var blevet inviteret til St. Martin d'Uriage i børnenes vinterferie for at hjælpe med lidt pasning, og det havde vi med stor glæde sagt ja tak! til. Vi havde bestilt billetter med det direkte SAS-fly til Lyon. Jeg var dagen før kommet hjem fra 2 uger i Thailand, og havde haft jetlag og været oppe kl. 3 og skrevet rejseberetning og rapport til Albatros. Michael havde været til en fin middag hos os om aftenen, jeg havde vasket tøj, ordnet regninger og pakket, og vi var klar til afgang kl. 14.

Michael kom 20 minutter efter den aftalte tid for at køre os til lufthavnen, men jeg nåede alligevel nogle ting, jeg havde planlagt – snakke med SAS-kontoret om mit manglende EURO-Bonuskort og invitere Karin i Priority Lounge, så vi kunne få lidt tidlig aftensmad. Og så viste det sig, at SAS-flyet til Lyon kl. 16.35 skulle flyves af Cimber Air, og det var aflyst pga. personalemangel. Vi blev ombooket til SAS til Zürich kl. 17.40 og derfra videre med Swiss kl. 20.30. Men sidstnævnte fly kom først afsted kl. 21.55, og vi var i Lyon kl. 22.55. Vi havde måttet ringe en del til Rikke, og Fred kom og hentede os i lufthavnen. Vi var i St. Martin d'Uriage kl. 01. Der var stor gensynsglæde fra Emma, Moana og Rikke, da vi kom frem, og man føler sig meget velkommen.

Vi sov godt, og jeg var oppe kl. 6.30 for at følge Emma og Moana til skolen kl. 8.30. Men først skulle der tændes op i brændeovnen. Rikke og Fred tog af sted med Maja kl. 7.30. Fred kom hjem ved 18-tiden, og Rikke kom kl. 20.00. Karin sov til kl. 10, og jeg hentede pigerne hjem til frokost kl. 11.40. Karin stod for madlavningen.





Emma og Moana optrådte som prinsesser og papegøje for os.



Pigerne var igen i skolen fra 13.30 til 16.30. Der var kommet en håndvask op på det lille toilet, og spisebordet var vendt 90°, hvilket gav lidt bedre plads i stuen. Internettet havde været ude af funktion siden før jul, men i øvrigt så det ud som tidligere med masser af legetøj og børnetøj overalt. Vi bestilte et cruise i Caribien over telefonen, og skrev klage på E-mail til SAS. Samme program med ledsagelse af pigerne til og fra skole gentog sig om fredagen. Karin lavede 20 store fiskepinde og ovnstegte grøntsager til aften. Jeg opdagede, at jeg havde fodsvamp – et minde fra Avesta Svømmehal, men jeg fik købt noget salve og behandlede det omhyggeligt hele tiden i Frankrig og derefter.

Lørdag kørte vi alle i den rummelige 7-personers Dacia til et kæmpeshoppingcenter ved Grand Place i Grenoble, og Karin og jeg var 1 time i Carrefour, mens de øvrige var på skøjter i en stor ishal overfor. Vi gik dertil for at se skøjteartisterne, men det var svært at få gode fotografier fra tilskuerområdet. Vi spiste frokost på McDonald efter først at have overvejet Thai Express. Vi kørte hjem med de 3 piger, mens Rikke og Fred blev i byen, hvor de skulle se musicalen "Cabaret" kl. 15. Det gik helt uproblematisk at passe pigerne, de store legede fint, og den lille Maja tullede rundt for sig selv. Vi så sammen et nummer fra Cabaret på Youtube, og Emma og Moane optrådte med "stoledansen" fra melodien "Mein Herr". Rikke ringede kl. 19 fra Gieres, hvor de ikke havde nået bussen, og jeg hentede dem. Karin lavede flot aftensmad.



Fra Skøjtehallen, hvor også Maja "skøjtede" med en "Baby-skøjte-rollator" – og så hjalp hun flittigt med rengøringen hjemme – men hun var også dygtig til at lave uorden!



Søndag var det igen koldt - 7° og lidt snevejr. Pigerne søger ubevidst hen i nærheden af brændeovnen. Fred drog af sted på skitur kl. 7. Moana, Karin og jeg gik formiddagstur til bageren i St. Martin d'Uriages og købte hindbærkage og slik for Moanas egne penge. Vi holdt "før-Valentin" med røde "I love You"-hjerterpuder fra Thailand. Vi fik salat til frokost.

Hele eftermiddagen var Fred, Emma, Moana og Rikke på ski

i Chamrousse, mens Karin og jeg passede Maja. Hun var lidt forkølet, men sov fint til middag. Karin ringede til Michael og Ingemar og fik SMS fra GB med invitation til præstens 60-års fødselsdag i påsken. Karin bagte svenske kanelbuller, og aftenens menu var rejecocktail, stegt kylling med broccoli og kartofler og citronsaucé. Der var pomelo til dessert.

Rikke snakkede i telefon med Lissa og Susanne, og jeg talte med Thomas og Steinar. Jeg forsøgte at få en middagslur på sofaen, men blev "angrebet" af 3 piger.

Mandag var Fred hjemme fra arbejdet, og Karin og jeg drog til mandagsmarkedet i Uriage – grøntsagsboden havde 8 gasbrændere i gang for at holde temperaturen acceptabel. Vi kørte også til Intermarché i Vizille. Vi fik færdiglavet





græskarsuppe med grønne ærter til frokost. Karin og jeg passede Maja om eftermiddagen, mens Fred kørte til Grenoble og købte ny vinterjakke til Emma – den foregående revnede, men Karin syede den. Vi var en tur på legepladsen i Uriage – det kan de store piger lide. Vi fik æggekage med bacon til aften. Rikke var på arbejde fra kl. 7 til kl. 19 – der var et specielt arrangement for skolens MBA-studerende denne uge, og Rikke var ansvarlig for en del af programmet. Vi hængte madkugler op til fuglene, og lavede islygte på terrassen, og Fred tændte fyrfadslys i den om aftenen.

Tirsdag var Rikke og Fred oppe og afsted på arbejde, inden pigerne vågnede. Om formiddagen var vi ude og plukke grene til fastelavnsris, og selv lille Maja gik hele vejen ned ad skolebakken til fodboldbanen og igen op helt til købmanden i St. Martin d'Uriages. Vi fik pandekager med syltetøj, skinke og ost til frokost. Maja sov kun til middag i 1 time, og havde klædt sig af selv – hun sad i sin seng kun iført ble, da jeg hentede hende. Emma og Moana lavede fastelavnsris, mens Maja sov. Vi så TV og legede om eftermiddagen. Børnene synes, det er en ren luksus at få lov at se TV. Om aftenen festligholdt vi Valentins Dag

med Elixir d'Amour (hvidvin fra Alsace) og store bøffer. Vejret var godt og mildere.

Onsdag var Rikke hjemme, og vi gik til det lokale marked i St. Martin. Vi var også på biblioteket, og lånte bl.a. "Trolde manden fra OZ" i tegneserieversion. På markedet købte vi pizza til frokost, og Rikke købte en perlehøne til aftensmad. Karin var i Carrefour i Vizille, mens vi andre gik i slotsparken i let regnvejr. Emma og Moana optrådte med et par sangnumre – de har fået en stående mikrofon, som selv kan give bifald og rytmen. De har også en boksebold, så aggressionerne kan komme ud. Fred satte ny harddisk i computeren, og fik Internettet til at virke.

Natten til torsdag var Maja meget skrigende – nok på grund af forkølelsen. Hun skreg også om morgenen, men holdt op, da Fred og Rikke gik på arbejde. Jeg kørte hende til vuggestuen kl. 8.30, og hentede hende igen kl. 17. Det er en meget fin vuggestue i Uriage. Emma og Moana så tegnefilm i Tv om formiddagen, og så kørte vi til IKEA og spiste frokost – der var tilbud i børnenes vinterferie og hver onsdag, så vi spiste alle 4 for 10 Euro. Pigerne var 1 time i legerummet "Småland", og Karin og jeg gik og kiggede på udstillingerne – og fik købt et par håndklæder. Der var masser af børnefamilier, som havde fået samme idé til tidsfordriv. Karin ønskede et besøg i den butik, hvor lokale producenter sælger deres varer. Og Emma og Moana ville på legepladsen i Uriage, hvor vi også tog Maja hen efter børnehaven – hun gik selv hele vejen derhen. Maja siger "Encore!", når hun vil have en tur mere i rutsjebanen. Vi spiste kogt laks til aften og frugtsalat til dessert.



Fredag underholdt pigerne sig med DVD-film: "Pippi flytter ind" og "Hodder". Karin lavede spaghetti med skinke til frokost, og vi spillede UNO og Krig. Jeg lærte pigerne 2 kabaler – Pyramiden og Uret, og de er dygtige til at finde de rigtige kort. Pigerne var meget søde i dag, de legede massør, og vi var igen på legepladsen i Uriage. Aftenens menu var Janssons Frestelse og salat med feta. Vi kan nu høre musik via Internettet. Jeg har holdt regnskab med hele ugens indkøb, og vi brugte for lidt over 450 Euro i alt i vinterferien, og så inviterede Rikke på frokost i Chamrousse, og det blev nok op mod 100 Euro. Fred var på arbejde med undervisning om laviner på et skisportssted. En hollandsk prins blev livfarligt kvæstet i en lavineulykke i Østrig.

Lørdag tog Fred tidligt afsted på ski – Caroline hentede ham kl. 7. Vi andre mødtes med ham i Chamrousse kl. 11, og Maja fik en kælketur, og Emma og Moana viste, hvor dygtige de er på skibakken. Vi sad udendørs i den stærke sol og spiste frokost. Der var tartiflette, pizza, bøf med pommes frites og salat med varm gedost. Og pandekager til dessert. Rikke kunne huske, at vi havde spist på den samme restaurant for nogle år siden. Karin og jeg kørte hjem med Maja, og hun sov til middag kl. 13.00 til 15.30. De andre stod på ski i pragtfuldt vejr, og var først hjemme kl. 18. Vi mailede med Karin og Steen og Gert og Lissy, og Karin talte med Michael og Ingemar. Vi fik frikadeller i tomatsovs og spaghetti til aften. Til alle måltider var der også franske oste og dessert i form af creme caramel, ilê flotande eller lignende.



Søndag formiddag gik Karin, Emma, Moana og jeg ned til Uriage – det er en ganske stejl sti gennem skoven, og det tog 45 minutter. Et skilt oplyste, at man havde fundet rester af termiske bade fra den gallo-romanske periode i det 1. århundrede e. Kr. Vi skulle købe kylling og tigerrejer til aftenens thailandske menu. Vi blev hentet i bil af Fred, Rikke og Maja, der have haft ærinde i Grenoble. Rikke havde lavet salatbuffet til frokost. Sneen forsvandt helt i dag, og vi tændte ikke op i brændeovnen. Vi fik Panang Goon og Panang Gai til aften, og det var meget stærkt, men en succes alligevel. Rikke ville have det med på arbejde til frokost dagen efter. Emma mailede med en skolekammerat, der var rejst på 6 måneders ferie til Vietnam med sine forældre.

Mandag tog Rikke aften på arbejdet kl. 7, og Fred var hjemme og modtog 5 m³ brænde kl. 8. Pigerne så "Mio min Mio", og Karin var på markedet i Uriage og købte kyllingelår og stegte kartofler til frokost. Vi vaskede sengetøj, ryddede op, Fred støvsugede, og vi drog afsted med vore kuffeter kl. 15. Emma og Moana forærede os fine tegninger. Emma græd en farveltåre, da vi sad i bussen.

Rikke fortalte, at hendes chef er blevet forfremmet opad i systemet, og nu er det muligt, at det giver anledning til, at Rikke også skal skifte titel og ansvarsområde. I april skal hun på kursus i Berlin, og bl.a. spise i restaurant Käfer på Rigsdagsbygningen.

Vi tog med lufthavnsbussen kl. 16 – 2 enkeltbiller kostede 44 Euro. Fred skulle i en park med pigerne, indtil de kunne tage Rikke med hjem fra arbejdet. Vi kom fint til lufthavnen i Lyon, men gik for hurtigt gennem sikkerhedskontrollen, så vi kunne ikke få aftensmad i lufthavnsrestauranten, som jeg ellers havde planlagt. Cimber Air stod for hjemtransporten, og ved siden af os sad en svensk dame med en lille livlig dreng på 20 måneder. Vi var hjemme i Kastrup ved 22-tiden, og Michael var og hente os. Han kom med op og smagte nogle af Karins mange hjembragte oste. Hendes kuffert havde været til sikkerhedscheck i lufthavnen i Lyon – mon narkohundens lugtesans var ødelagt af ostene?

Vi har været meget glade for opholdet i Frankrig som "Senior-au pair", og vi har efter bedste evne passet børn, handlet ind, startet opvaskemaskine og vaskemaskine, lavet mad, dækket bord, fejlet, leget, ryddet, osv. Vi syntes meget godt om pigerne, og de kunne også lide os. Og det samme gælder Rikke og Fred. Rikke ringede ikke en eneste gang hjem fra arbejdet for at høre, hvordan det gik med børnepasningen.

Og så følger nogle af Karins fotos fra den dejlige dag i Chamrousse – skisportsstedet ligger 20 km fra St. Martin d'Uriage lige op ad bakken – det er faktisk lidt rigtig bjergkørsel derop, men gode veje.











Der var hele tiden fart over feltet, men pigerne var også glade for rolige aktiviteter som at tegne og spille og læse bøger. Emma kan både læse og skrive en flot skønskrift.

Og de viste os deres flotte pokaler – Emma havde fået en i hurtigløb og en i judo – vi så hendes finalekamp på Internettet. Moana havde også fået pokal i idræt. Lille Maja ville også være med til at tegne og klippe, og hun var meget god til at få sin vilje igennem.



Karin var ganske forkølet under tiden i Frankrig, og det fortsatte efter hjemkomsten.

Inden vi rejste til Frankrig, havde Karin hjembragt en stor kasse med smykker fra vores genbrugsplads, og den syntes Emma og Moana godt om. Karin havde også taget noget af Kerstins tøj med til Rikke, og det faldt også i god jord.

Rikke og familien har bestilt flybilletter til Danmark i april, og så glæder vi os til at se dem igen.

Jeg sætter denne feriebeskrivelse på hjemmesiden, og så sender jeg en print til St. Martin d'Uriage som tak for en dejlig uge – og også en print til Lissa, som ikke har Internetadgang.

Øverste tegning "Long Distance Love" er fra Moana og nederste "Broken Hearts" er fra Emma

